

Öppet brev till alla folkvalda politiker i Göteborg

Vad är det som händer? En levande skärgård vill väl alla ha med möjligheter till att bo, arbeta och verka.

En levande skärgård där vår nästa generation kan känna sig trygga från kriminalitet, mobbning och utanförskap.

En levande skärgård med förskola, lågstadieskola och närheten att ta sig hem för våra små medborgare.

En levande skärgård där vår äldre generation som har arbetat och tjänat samhället i alla år utan att kräva så mycket tillbaka, kan köpa sina varor, hämta sin medicin, hämta sin post, ja, till och med få sina matvaror hemkörda till dörren om man inte har benen i det skick som den en gång var.

Låter det inte som ett paradiset? Ja, det är det också på Asperö i Göteborgs södra skärgård.

Men... nu är det så att detta vill inte vissa myndigheter och politiker. Det skall sparas, slås ihop, omorganiseras av orsaker som inte ens



En levande skärgård säger alla sig vilja ha men tyvärr så blir det en döende skärgård om lågstadieskolan ska läggas ned, skriver Ewa Olsen.

BILD: FRIDA WINTER

är verklighetsförankrade. Vår lågstadieskola skall läggas ner om de får som de vill. Och detta innebär ju att allt som vi menar med en levande skärgård kommer att försvinna.

Skolan försvinner, alla barnfamiljer flyttar härifrån, förskolan försvinner därefter stänger affären,

posten, paket utlämning, transporter av material med mera. Den äldre generationen har därmed inte heller någon möjlighet att bo kvar. Därefter packar vi andra våra tillhörigheter och stänger ner hela Asperö.

En levande skärgård säger alla sig vilja ha men tyvärr

så blir det en döende skärgård.

Jag undrar, vill ni alla beslutsfattare ha det så? Jag vill inte tro detta. Rädda då vår lågstadieskola, där det fylls på med elever för varje år så den snart får byggas ut istället för att läggas ner.

Ewa Olsen
Asperö